



FOTO: TON WEGMAN

Afscheid van voorzitter
Floor van Dusseldorp

‘Het is wel mooi zo’

Hij nam het initiatief om Waterland weer een melkschuit terug te geven. Zo moest de geschiedenis van onze mooie regio levend blijven. Het was een zware klus, maar Floor, optimist tot in zijn tenen, lukte het. Hij blijft een volhouder al vindt hij dat hij nu wel klaar is.

Het moet eind 2007 zijn geweest dat ik Floor tijdens een bijeenkomst van de Centrale Dorpenraad een kopietje liet zien van een tekening van een Waterlandse melkschuit. ‘Wist je Floor’, vroeg ik, ‘dat we ooit in deze regio een eigen, traditioneel vaartuig hadden dat verder nergens in Nederland terug te vinden is?’ Het was een vraag van de ene bootjesgek aan de andere. Floor reageerde enthousiast. ‘Wat zou het mooi zijn als we weer zo’n leuk scheepje op het water zouden kunnen krijgen!’ Voor ik het wist had hij enkele

andere gekken bij elkaar gehaald, drie daarvan waren er ook lid van zijn watersportclubje Het Die, en toen kon ik natuurlijk niet meer nee-zeggen. Tegen Floor zeg je namelijk niet zo snel nee. Dat is zijn kracht en daarmee speelt hij dingen klaar die anderen onmogelijk vinden. Er kon er maar één de voorzitter zijn van ons clubje en dat werd Floor dus. En wat voor een. Zelden heb ik zo efficiënte vergaderingen meegemaakt. Als die langer dan een uur duurden, dan was er echt wat aan de hand. Hij kent daarnaast heel veel mensen, een netwerk van trawlernet grote pro-

porties en ook die weet hij moeiteloos voor de goede zaken in te zetten. Mensen bij projecten betrekken? Hij flikt het. Subsidies spotten, hij heeft er een scherpe neus voor. Publiciteit zoeken, burgemeesters voor je kar spannen, ideeën ontwikkelen voor evenementen? Laat dat allemaal maar aan Floor over.

En nu is het mooi geweest, zoals hij op de laatste bestuursvergadering zei. Nee hij zei het anders, ironischer, meer in zijn stijl: ‘Het is wel mooi zo’.

Ton Wegman

DAVE BOUW, DE NIEUWE VOORZITTER VAN DE STICHTING

'Varen dat moet ie!'

Dave roeit al een tijd mee met de Waterland roei-ploeg. Toen hij gevraagd werd door Floor om zijn opvolger te worden heeft hij niet lang na hoeven denken. Waarom hij de job accepteerde vertelt hij zelf hieronder.

Met roeien en zeilen heb ik wel iets: ongeveer veertig jaar voor de Jacob van Zalinge leerde ik in een Laser zeilen in de branding. (Minstens een gebroken mast per seizoen) In de periode daartussen had ik een Centaur en zeilde veel op jachten, o.a. vanuit jachthaven Twellegea. Vijfentwintig jaar geleden toen ik in Amsterdam ging werken ben ik lid geworden van een roeivereniging en roei sindsdien vrijwel iedere week. Geen wedstrijden want daar kun je je hele leven aan wijden en dat is te veel van het goede. Ik neem nu al weer een paar jaar geen nieuwe klussen meer aan als project- en procesmanager van woningbouwprojecten en heb daardoor tijd voor andere zaken. Onder andere ben ik gaan roeien in de Waterlandse melkschuit, niet echt



Dave (rechts) tijdens het voorjaarsonderhoud 2016 samen met Hans Knoop

een groot tijdsbeslag maar wel heel plezierig. Ik leer er veel mensen door kennen, de schuit roeit en zeilt ongelofelijk goed, altijd goed weer en het is heerlijk om op het water te zijn.

Tot mijn verrassing en genoegen kreeg ik een paar weken geleden een mail van Floor met het verzoek hem op te volgen als voorzitter van de 'Stichting de Waterlandse melkschuit'. Het lijkt mij een prima moment om te wisselen. Een belangrijke klus is geklaard: het in de vaart brengen van een schitterende

schuit, er blijft voldoende kennis en ervaring in het bestuur achter en nu is het tijd om de schuit in de vaart te houden, zeg maar de exploitatie fase en dat vraagt andere accenten dan de pioniersfase.

Voorin het boek over de Waterlandse melkschuit dat ik van Floor leende schreef hij: 'Varen dat moet ie!'. Dat is met glans gelukt en nu is het thema voor de komende jaren: 'De schuit moet blijven varen'. Daar werk ik graag aan mee.

Evenementen 2017

7, 8, 9 EN 10 JULI: JAN HARING MONNICKENDAM

Vorig jaar hebben we voor het eerst meegedaan aan het grote Jan Haringfeest in Monnickendam. Het was een groot succes. Op vrijdag hebben we de Jacob van Zalinge met vier man naar Monnickendam gevaren en zaterdag en zondag zeilden we met prachtig weer op de Gouwzee naar Marken, Volendam en weer terug naar Monnickendam. Op zondagmiddag was het feest bij terugkomst in de haven goed losgebarsten. Overal podia met life-optredens en natuurlijk de grote visrookwedstrijd. Op maandag weer met een klein groepje de boot via Broek in Waterland (koffiestop) in een paar uur terug gevaren naar Durgerdam. Ook dit jaar gaan we weer naar de Jan Haring. Dit jaar begint het feest al op vrijdagmiddag in het stadje aan de Gouwzee met een braderie en optredens vanaf 17:00 uur.

Geef je op bij Ton als je op vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9, of maandag 10 juli mee wil varen naar dit leuke evenement.

Vorig jaar trokken we met onze mooie Jacob van Zalinge veel belangstelling tijdens de Jan Haring op de Gouwzee



8, 9, 10 EN 11 SEPTEMBER: OPEN MONUMENTENDAGEN BIJ HET SCHEEPVAARTMUSEUM



Al eerder lag de Jacob van Zalinge bij Het Scheepvaartmuseum. Gedurende enkele weken na de doop in september 2013 was onze trots, door iedereen die het museum bezocht, te bewonderen.

Tijdens de Open Monumentendagen ligt onze Waterlandse melkschuit dit jaar bij het Scheepvaartmuseum afgemeerd. Het thema is dit jaar Boeren, Burgers en Bitenlui, vandaar de vraag van de organisatie van de Open Monumenten Dagen aan ons of we mee wilden doen. Natuurlijk zei het bestuur meteen ja. De schuit moet op vrijdag 8 september naar het Scheepvaartmuseum worden gevaren op de motor. De bemanning (maximaal vier personen) krijgt als dank een vrijkaart voor het prachtige museum. Op maandag 11 september moet de Jacob van Zalinge weer terug naar Durgerdam worden gevaren. Ook de bemanning van die tocht krijgt een vrijkaart en kan vooraf eerst het Museum bezoeken. Ook hiervoor kunnen zich vier mensen kunnen opgeven. Wie het eerst komt...

Op zaterdag en zondag is de melkschuit voor het publiek te bezichtigen. Natuurlijk wordt ons infobord op de steiger gezet, maar het is fijn als er ook enthousiaste leden van onze teams aanwezig zijn om vragen van het publiek te beantwoorden. Ook daarvoor kun je je opgeven en natuurlijk krijg je ook een vrijkaart. (Twee tot drie personen per dag.) Geef je op bij Ton: wegmantv@tiscali.nl



ZATERDAG 16 SEPTEMBER HAVENFEEST HUIZEN

Huizen was een bekende visserplaats aan de Zuidwal van de oude Zuiderzee. Lees het prachtige boek 'Herinneringen van een Bramzigtje' van Jan de Hartog maar en je begrijpt ineens hoe belangrijk de visserij was in dit Gooise dorp. Op 16 september, tijdens het grote havenfestival herleeft de geschiedenis en wij zijn gevraagd om erbij te zijn. Afhankelijk van het weer moet de Jacob van Zalinge er al eerder naar toe worden geveren, want bij windkracht 5 Bft. of meer wordt de tocht over het grote water van het Markermeer en het Gooimeer te zwaar. Inmiddels hebben zich voor deze tocht al drie mensen gemeld, maar er kan nog meer bij. Bij gunstig weer kan de hele reis worden gezeild... Geef je op bij Ton: wegmantv@tiscali.nl
Meer informatie: <http://www.havenfestivalhuizen.nl/>

Actueel

Serendipity

Je vindt iets wat je niet zoekt, en je bent er heel blij mee. Dat is de definitie van serendipity. Een mooi voorbeeld is hieronder te zien. Ik zocht iets anders maar vond dit scheepsportret van de *Willem de Eerste* door Hendrik Vettewinkel uit 1836 in de collectie van het Scheepvaartmuseum. En wat zien we helemaal links... Juist een melkschuit. Volgende keer zoomen we in op dit grappige schilderij en meer over deze bijzondere vondst.



Riemen, vlonders en schuit weer als nieuw!

Dankzij de inzet van een paar enthousiastelingen ligt onze melkschuit er weer prachtig bij in de haven van Durgerdam. Vooral Cees Hoeve heeft zich bijzonder uitgesloofd want hij schuurde en lakte er lustig op los. Onze riemen en de vlonders zijn weer als nieuw. Dank je wel Cees!

De Jacob van Zalinge is mogelijk gemaakt door steun van de ondersteunende bedrijven en organisaties

- Campina
- Provincie Noord-Holland
- Stadsdeel Amsterdam-Noord
- Nauticadam
- De NWB-Bank
- WSV Durgerdam
- ZV Het Y

Ook veel particulieren steunen het project. Uw gift is nog steeds nodig en zeer welkom, omdat we nog lang niet al onze plannen hebben kunnen realiseren.

Maak uw steun hard met een gift op rekening: NL92 RABO 014 98 13 929
t.n.v. Stichting de Waterlandse Melkschuit Amsterdam